

Του τριβόλου η πεζούλα

ΣΙΓΙΑ-ΣΙΓΙΑ δένει και η (εκλογική) σούπα. Στις 20 Ιουνίου αργά το βράδυ ακούστηκε από το Λειβάδι το άσμα, «**Σας πήραμε, σας πήραμε φλουρί Κωνσταντινάτο**» καθώς, μετά αγωνιώδη αναζήτηση μινών βρέθηκε υποψήφιος για την κεφαλή των αντικάρχαλων και οι πανηγυρισμοί έδιναν κι έπαιρναν με άφθονο αλκοόλ και αισιοδοξία, καθώς όχι απλά βρήκαν, αλλά τον πήραν μεταγραφή από τον μιστό αντίπαλο, ο οποίος, στραβομουτσούνιασε στην αρχή και επεδόθη στις προσφιλείς του αναρτήσεις, γρήγορα όμως συνήλθε, «έκλεισε» έναν άλλον, καινούριο και λέει ότι, σιγά μη βάλει τον κόπανο να κλαίει για τα ...κλέη του αποσκιρτήσαντος. Εγώ, πάντως, επιμένω ότι «**Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά**» ή επί το αρχαιοελληνικόν: «**Προς το τελευταίον εκβάν έκαστον των πριν υπαρέξαντων κρίνεται**».

ΚΑΙ άλλο προεκλογικό από την τοπική σκηνή. Ο πρώτος που δήλωσε υποψήφιος φέρεται να δηλώνει σε γνωστούς και μη ότι έχει σίγουρη την εκλογή και δεν θα πάει υπό την σκιάν οιοσδήποτε άλλου. Για το πρώτο δεν έχω λόγο, αφού από προφητείες δεν ξέρω, για το δεύτερο πολύ καλά κάνει υπό την προϋπόθεση τουπρώτου. Εμένα όμως θα με φάει η αγωνία τρεις μήνες και βάλει, αν και έμαθα ότι καταβάλλονται προσπάθειες να πεισθούν οι δύο «ξωτάροι» να ενώσουν τις δυνάμεις τους τώρα που οι Ζαίοι λέγεται ότι δεν κατεβάζουν υποψήφιο και μοιράστηκαν στα δύο αντιΧΑ στρατόπεδα. Καυτό καλοκαίρι!

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ τις ανακοινώσεις των τριών υποψηφίων παρατήρησα τρία τινά. Πρώτον, αυτές του Δημάρχου ήταν πάντα και είναι, γραμμένες σε εξαιρετικά Ελληνικά, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί κανείς με το περιεχόμενο. Αυτές του δεύτερου υποψηφίου και πρώτου αντιπάλου του εξέπληξαν, γιατί ήταν σε εντελώς διαφορετικό ύψος και στυλ από τον προφορικό του λόγο, δηλαδή συγκροτημένες, ανεξάρτητα από το θέμα. Το ίδιο και του τρίτου, αν και εδώ δεν έχω κάποιο άλλο μέτρο σύγκρισης. Την απορία για τον δεύτερο, πάντως, μου έλυσε καλός φίλος, που μου είπε ότι έχει καλό ...λογογράφο. Αμ, έτσι πέστε μου. Είπα κι εγώ.....

ΑΥΤΟ κι αν είναι ενδιαφέρον για κάποιους φίλους στο καφέ του φατσοβιβλίου. Αναρτήθηκε σε αυτό μία φωτογραφία παρέας που διασκεδάζε, να είναι καλά οι άνθρωποι, και πάνω στο τραπέζι ήταν δύο μπουκάλια Chivas Regal και άλλα δύο από ένα άλλο επίσης πανάκριβο ουίσκι (από αυτά πουπίνουμε μικροί τη δεκαετία του 1950). Ε, έχει δυσκολίες ο κοσμάκης....

Ε.+Μ.+W.

Μεγάλε Ροϊδη, όλα τα είπες!

Μπορεί εγώ να μην ήμουν ποτέ υποψήφιος, ούτε για επίτροπος στην Ενορία μου, αλλά τρώω κάτι βέλη σαν τον Άγιο Σεβαστιανό και σαν να ήμουν ήδη σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Η αρχή της ημετέρας (Τριβολικής...) σταύρωσης έγινε το μακρινό 1991, όταν ένας υποψήφιος πρόεδρος τότε με είχε @έσει πατόκορφα στη Χώρα για μία φωτογραφία της πάλαι εκλαμψάσης Βάσως Παπανδρέου, αστέρος της πολιτικής τότε, που βρέθηκε στα Κύθηρα κι έτυχε να φάει με τον αντίπαλο του προαναφερθέντος, ο οποίος θεώρησε τη φωτογραφία ως αβαντάρισμα στον αντίπαλο, καίτοι ο παρατυχών Τρίβολος, απλά σκατόλαχε εκείνη την ώρα να τρώει παραδίπλα, είχε τη μηχανή κοντά του και εξέλαβε ως λαβράκι την ευκαιρία. Αυτό δεν ξανάτυχε, αλλά τώρα ένας άλλος φίλος έτυχε σε παρόμοια περίπτωση το μήνα που πέρασε και του είπαν ένα σωρό κακά πράγματα για ελόγου μου. Δεν με ενόχλησε καθόλου, εκτός από κάτι. Ότι είπε πως θα μου κλείσει το στόμα ως ...συνάδελφος. (Αλήθεια, συνάδελφος εγώ; Αυτός δεν γράφει σε εφημερίδα, εγώ δεν είμαι υποψήφιος, συνάδελφοι από πού προκύπτει; Εν πάση περιπτώσει, για να μην το κουράζω, έστω υποψήφιος εγώ, έστω δημοσιογραφικός αντι-Τρίβολος αυτός, αλλά εδώ με σκότωσε και είμαι έτοιμος να παραδώσω την πένα, γιατί έδρα δεν έχω κι ούτε θέλω. Γιατί όλους τους χαρακτηρισμούς τους δέχομαι, αλλά και συνάδελφος τοιούτων ανθρώπων, όπως είπε ο παππούς Ροϊδης; ΠΟΤΕ! Καλλίτερα το κλείνω κι ψυχάζω. Τόσα ...λεφτά έβγαλα ως Τρίβολος εδώ, ας βγάλουν κι αυτοί κάτι από τη μεγάλη γνώση των πραγμάτων που έχουν για όλα κι ιδίως του να γράφουν...
W.

Πρίγκιπες και πριγκιπάτα....

ΑΣΦΑΛΩΣ το μάθατε ότι στις 29 Μαΐου έφθασε στην Ελαφόνησο μέσω Κυθήρων ο Πρίγκιψ του Μονακό Αλβέρτος και έσπευσαν οι αρχές των δύο νησιών να τον



υποδεχθούν και μπράβο τους. Θα θυμάστε όμως ότι ένας άλλος υποψήφιος Δήμαρχος Κυθήρων, νέος στην ηλικία είχε πει κάπου ότι θα κάνει τα Κύθηρα Μονακό αν εκλεγεί. Το διάβασε ο νυν (το έγγραφο κι εγώ εδώ) και σιγά μην άφηνε να του πάρει τη δόξα το μεράκιον! Έμαθε ότι για να πάει στην Ελαφόνησο θα περάσει από το αεροδρόμιο Κυθήρων, την έστησε εκεί και πήγαν απέναντι παρευόλη. Έβγαλαν και φωτογραφίες και για λίγο έμπλεξαν όλοι τον κανονικό πρίγκιπα με μερικούς γιαλαντζή ντολμάδες εν οίς και ο ημέτερος, ο οποίος, μπορεί να μην έκανε το Τσιρίγο Μονακό (δεν το είχε υποσχεθεί άλλωστε...) έζησε όμως έστω και για λίγο τα πριγκιπικά χνώτα και στέρπησε τον επερχόμενο αντίπαλό του από του να υποδεχθεί αυτός τον πρίγκιπα πριν καν κάνει το νησί πριγκιπάτο. Τώρα ξέρετε, λοιπόν, το πεδίο των δι-αγκωνισμών των δύο υποψηφίων στους οποίους ενέταξαν και την αναβάθμιση των Κυθήρων σε Πριγκιπάτο. Κακό δεν είναι. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα γκραν πρι εδώ, ούτε σελέμπρις, ούτε υψηλή κοινωνία αποκτήσαμε, όμως έχουμε δύο πρίγκιπες με ειδικό βάρος (ο ένας ειδικά...), οπότε, κοντός ψαλμός για όλα τα άλλα. Όπως έχω ξαναγράψει όμως πρίγκιψ Χαρχαλάκης δεν είναι όνομα αριστοκρατικό και τώρα που το σκέφτομαι ούτε όσοι εμφανίστηκαν ή ακούγονται έχουν μπροστά από το όνομά

τους τίποτε Γαλντότατος, Εξοχότατος, Φον, Δον, Σερ, Πρίγκιψ και τα παρόμοια. Αλλάξτε τα αμέσως να έχετε την ευχή μου..... (Στη φωτογραφία, αριστερά ο κανονικός και με τους τίτλους και δεξιά ο ημέτερος, προς το παρόν άπιλος, πριγκιπικά).

W.

«**Η ψήφος είναι πιο δυνατή από τη σφαίρα. Με τη σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο μπορεί να σκοτώσεις το μέλλον των παιδιών σου.**»

Αβραάμ Λίνκον

«**Εκείνος που θέλει να είναι ηγέτης πρέπει να πολεμά σε δύο μέτωπα. Μ' αυτούς που καθυστερούν και μ' αυτούς που προηγούνται.**»

Ιωσήφ Στάλιν

«**Όποιος θέλει να κουμαντάρει τους Έλληνες πρέπει να βαστά μεγάλο δισάκι, γεμάτο, ομπρός με το Χριστό, πίσω με τους διαόλους και στη μέση το χρυσάφι.**»

Γ. Καραϊσκάκης

«**Προ συντριβής ηγείται ύβρις.**»

Αγία Γραφή

Αλληλογραφία

Από τον υποψήφιο Δήμαρχο κ. Σοφίο ελήφθη στις 9 Ιουνίου η παρακάτω επιστολή προς τη στήλη για το φύλλο του Μαΐου.

Κυρία Καλλίγερη καλποπέρασας. Στην έκδοση Μαΐου 2023 αρ. φύλλου 390 και συγκεκριμένα στις σελίδες της σάτιρας, στο υπογεγραμμένο με W. άρθρο του Αρκά όπου αναφέρεται σε εμένα, θέλω να επιστημονώ και να τονίσω το μέγεθος της διαστρέβλωσης του λόγου μου. Στην συνέντευξη από τον adelinfm, στην ερώτηση γιατί κάποιος να ψηφίσει εμένα και όχι κάποιον άλλον, απάντησα, ότι αν ψηφίσεις κάποιον άλλον ψηφίζεις εκείνον τον άλλον ως πρόσωπο, ενώ με αυτά που προτείνουμε εμείς, δεν ψηφίζεις πρόσωπο γιατί ο Δήμος θα ανήκει στον κόσμο και όχι στον Δήμαρχο όπως ισχύει τα τελευταία χρόνια. Όλοι έχουμε δικαίωμα λόγου αλλά και δικαίωμα σάτιρας. Οι ανακρίβειες όμως δεν είναι σάτιρα. Θα σας παρακαλούσα να μην επαναληφθεί, και 'σαφέστατα' να γίνει επανόρθωση στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας.

μετά τιμής

Σοφίος Ανάργυρος

Υποψήφιος Δήμαρχος

Κυθήρων και Αντικυθήρων

Απάντηση:

Μα τα ίδια λέμε. Αν τώρα ερμηνεύετε τον εαυτό σας, δικαίωμά σας και δεκτή κάθε ερμηνεία.

Υ.Γ. Μεγάλη τιμή για τον Τρίβολο. Η τρίτη επιστολή που λαμβάνει για σατιρικό κείμενό του στα 36 του χρόνια.

W.

Υποψήφιοι

Σαν τους βομπούλους βγήκαν εις τον αποβροχιάρη, οι πρώτοι υποψήφιοι με νάζι και με χάρη. Άλλος ψηλός, άλλος λιανός, άλλος παχύς σαν τράγος, καθένας υπαινίσσεται ότι θα γίνει μάγος, έχει εις τα σχέδια την αλλαγή στον τόπο, μα βλέπω μόνο σχέδια καθόλου όμως τρόπο. Μα μάλλον δεν τελειώσαμε με τούτη την τριάδα και σύντομα θα πάρουμε και άλλων την κρούδα, καθώς προετοιμάζονται δυο τρεις ακόμα νέοι, γαλάζιοι, πρασινοούληδες, ίσως και κάποιοι Ζαίοι, παπάδες μπαίνουν στο χορό κι αυτοί καλά χορεύουν, σωρό τους υποψήφιους από παντού ψαρεύουν. Έτσι που πάμε σύντομα με τούτους που θα ρθούνε, σωρός οι υποψήφιοι να μην βασκαθούνε. Κι εγώ εδώ ο ατυχής που δυνατά στοχάζομαι και για τον τόπο τούτον, όπως κι οι άλλοι νοιάζομαι, τους κάνω μία πρόταση κι αν θέλουν την ακούνε, μαζί σε μια παράταξη όλοι να ενωθούνε. Αν τύχει δυο ντουζίνες για αρχηγοί βρεθούνε, ολόκληρο συμβούλιο μόνοι τους συγκροτούνε. Αν δε τυχόν για κεφαλή αυτοί δε συμφωνούνε, στον κλήρο να το ρίξουνε αντί να φαγωθούνε. Και αν καμία λύση, δεν θέλουν από αυτές, κομπάρσοι στις «Δεκαεπτά», ας παίξουνε, «κλωστές»!

Αμφιδάμας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σωτήρος 49, 18534, Πειραιάς

Τηλ.: 210 4220591

Τηλ. Κυθήρων: 27360 31862 | Κιν.: 6944 577503

e-mail: aloura@teemail.gr | andlourant@yahoo.gr

Ο τριβόλος



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

“ΒΕΝΑΡΔΟΣ”

ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ

- Ανοιχτά όλο το χρόνο
- Κλιματισμός σε όλα τα δωμάτια
- Πρωινό
- Φιλική - οικογενειακή εξυπηρέτηση
- Δωρεάν wi-fi

ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ:
ΤΗΛ. 27360-34205-6
FAX 27360-33850
venardos@otenet.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΔΟΜΝΑ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΜΠ

ΑΘΗΝΑ | ΚΥΘΗΡΑ

+30 6981447336 | aafdpf@gmail.com

www.domnikontaratou.com

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ. ΦΑΤΣΕΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ

● ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

● ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

● ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΡΙΓΓΕΤΑ 4 & ΣΥΓΓΡΟΥ

E.MAIL: FATSEAS@OTENET.GR

WEB: FATSEASMAVROMMATIS.GR

ΤΗΛ./FAX 210-6466981 & 6944 696688

ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΥΘΗΡΑ 80100 ΤΗΛ. 27360-31918

Eva
Fashion

Κυθήρα

Ενα Ηουνάικη

Χώρα 27360 31990

Ποταμός 27360 33340

info@eva-fashion.gr www.eva-fashion.gr